

הכר את השכן: נפגשים. מכירים. מתחברים.

Posted on 30 במאי 2023 by שוש להב



"חג השכנים הבינלאומי" יצוין גם השנה בכ-36 מדינות ברחבי העולם, וכן במאות שכונות ברחבי הארץ, והמשפחות כולן מוזמנות להשתתף

Categories: מה חדש?, ראשי

Tag: חג השכנים הבינלאומי

היום, ג' 30.5, חוגגים כמיטב המסורת גם בישראל, את "חג השכנים הבינלאומי". מאות שכונות ברחבי הארץ יצינו את השכנות הטובה, ביוזמת ארגון ארץעיר, ארגון הג'וינט והשירות לעבודה קהילתית במשרד הרווחה והביטחון החברתי. חג השכנים הינו חג אותו מציינים מידי שנה בכ-36 מדינות ברחבי העולם. בישראל יצוין החג השנה בעשרות ישובים וערים בישראל. במסגרת אירועי החג, ייצאו מאות תושבים לרחובות העיר והשכונה, בכדי להכיר מקרוב את שכניהם.

חג השכנים החל לראשונה בפריז בשנת 1999, כאשר תחושות של בדידות, אינדיבידואליזם וזרות בין תושבים ותושבות, הביאו קבוצת חברים מקומית לפעול למען חיזוק קהילתיות, על ידי יצירת מסורת חדשה של חגיגת שכנים מחוץ לבתים. הם הוציאו שולחן, אוכל טוב, מוזיקה, אווירה חגיגית, ונפגשו להכיר אחד את השני קצת יותר. מאז מסורת זו הפכה לחג עולמי, שנחגגת גם בישראל וכל אחד יכול לחגוג את חג זה יחד עם שכניו.

אל מסורת זו הצטרפו כבר לא מעט רשויות ועשרות קהילות בערים שונות בארץ, בהן: אשדוד, באר שבע, חיפה, פתח תקווה, ירושלים, תל אביב, קריות ועוד. כיום, החג מצוין ביותר מ-36 מדינות ברחבי העולם ומאות אנשים יוצאים לרחובות העיר והשכונה כדי להכיר באמת ומקרוב את השכנים שלהם. השכנים נפגשים יחד בכל עיר ויישוב, יוצאים אל המרחבים הציבוריים, אל החצרות והפארקים הקרובים לביתם עם אוכל ביתי, שולחנות, כסאות, משחקים משחקי חברה, משוחחים זה עם זה ופשוט מתחברים.

אורי כרמל, מנכ"ל ארגון ארץעיר: "מעבר לשיבות ועד בית בבניין או מפגשים אקראיים בין שכנים החולפים ביעף, רובנו לא מכירים את השכנים שלנו. חג השכנים הינו הזדמנות נפלאה לשינוי בתפיסת החיים היומיומית ואף לראות בשכנים שלנו שותפים ליצירת קהילה מקומית, הנותנת מענה לצורך האנושי של כולנו: שייכות, אחדות, תחושת יחד וערבות הדדית. השנה השתדרגנו אף יותר והקמנו קבוצות וואטסאפ עבור הנרשמים לאירוח חג השכנים. בקבוצות הללו יקבלו המארחים מגוון רעיונות לפעילויות חברתיות במהלך החג, יעלו הצעות לשיפור ולשימור, וכך זוהי פלטפורמה נהדרת לשיתוף סיפורים נפלאים ויצירת חברויות".

ארגון ארץעיר: פועל מאז 2006 בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית, לקידום קהילות צעירים וחיזוק הקהילתיות, במטרה לייצר הזדמנויות בערים השונות, ולהפוך אותן לערים שטוב לחיות בהן.

לפרטים נוספים והרשמה לחג השכנים: https://lp.erezir.org.il/?page_id=7182



מציינים את חג השכנים. צילום משה ביטון
מוזמנים גם לבקר בקבוצת הפייסבוק שלנו 'טיול משפחתי בארץ ובעולם'